

Referat fra Blixen møde 14. november 2024

Fremmøde ca. 40-50 medlemmer

Kirsten præsenterede os for en liste over det, der er planlagt til de næste møder i denne sæson. Se de planlagte aktiviteter på hjemmesiden.

Ændring af kontingent og forplejning

For at forenkle arbejdet med afkrydsning og betaling af kaffe ved møderne har vi ændret indbetalingen således, at det nu koster 300 kr. pr. halvår, og dette beløb dækker så både halvårligt kontingent og kaffe og kage til møderne. Herved undgår vi udstedelse af kaffekort samt mødere registrering.

Indbetaling bedes ske mellem 2. og 8. januar 2025.

Dagens foredrag: Fra Roemarken til Ridderkorset

Byrådsmedlem **Anne Marie Lyduch** fortalte om sit meget farverige liv og spændende karriereforløb. Hendes liv har som Karen Blixens været fyldt med liv og ånd, fortalte hun.

Hun er en frisk dame på 73 år, forhenværende kommunelærer, nu lokalpolitiker for venstre samt medlem af den lokale badmintonklub. Hun mener og har følt på egen krop, at 5-7 såkaldte skæbnehændelser, som er sket gennem ens liv eller personer, er med til at forme os.

Hendes baggrund: Født og opvokset i Nakskov. Faren var værftsarbejder, moren syerske for Daells Varehus. Bedsteforældrene kom hertil før krigen som polske roearbejdere. Man talte polsk i hjemmet. Som 6-årig blev hun sendt på koloni i Polen. Hun var en kvik pige, familien var stolt af hende, hvilket var med til at indgyde hende selvtillid. Har altid dyrket meget sport, svømning og atletik, kom på landsholdet som diskoskaster som 16-årig.

Hendes **første skæbneperson** var uden sammenligning hendes **mormor**, som var en meget foretagsom dame med masser af initiativ. Hun dannede og var formand for den første polske forening. Fra hende kommer **fællesskabsfølelsen**, som hun livet igennem har dyrket som initiativtager af diverse foreninger. Polsk musik og sang har altid haft en stor plads i hendes hjerte, og ægteparret Lyduch spillede og sang for os Benny Andersens "Bjørnen vågner". Meget virkningsfuldt.

Som 17-årig kom hun til USA som **udvekslingsstudent**, hvilket også har været en skæbnehændelse for hende.

Fjerde skæbneperson, **Gunvor**. Anne Marie Lyduch så, hvordan venners forældre **åbnede hjemmet for de unge**, så det har hun også altid gjort.

Læste først til 3-sproglig korrespondent, senere slavisk filologi, og havde som 21-årig succes som lærervikar på Ålholm skole. Derefter blev hun ansat på Strandskolen i Greve. Har mangeårig tilknytning til Greve badmintonklub og blev på et tidspunkt idrætskonsulent i forbundet, men pga. blodprop gik hun tilbage til lærergerningen.

Fordi hun var så aktiv i foreningslivet, blev hun opfordret af **René Milo** til at stille op i byrådet - for venstre. Der var ingen pladser i Socialdemokratiet!

Sang nr. 2 blev fremført, "Let it be" af Beatles (Som politiker må man ofte sige skidt, pyt). René Milo blev hendes skæbneperson nr. fem.

Har haft flere lokalpolitiske sejre såsom indførelse af lyskryds ved Bøgehegnet og petanque hal i Karlslunde. Er formand for kultur- og fritidsudvalget og som medlem af diverse bestyrelser borgernes talerør. Har fået indført bl.a. handicappuljer og sportspuljer. Arbejder daglig for, at det skal være lettere at være frivillig. Den 3. sang, vi fik, er "Så længe jeg lever" af John Mogensen.

Anne Marie Lyduch har modtaget Ridderkorset efter indstilling fra Greve kommune.

Privat synger Anne Marie i gospelkor. Hendes mand Ole og hun har et band på 7 mand, hvor de synger og spiller 60'er musik.

Dette festlige foredrag blev afsluttet med Edith Piaffs sang "Je ne regrette rien".